

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van
Mijnheer

PETRUS VANDERLINDEN

weduwnaar van

MEVROUW ROSALIE GHYS

geboren te Nederbrakel,
den 10 April 1845 en er overleden,
den 22 September 1916,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Rechtzinnig handelen, beminnen hetgeen waar is, verachten hetgeen valsch is en het goede doen zonder ijdelheid, ziedaar waarin de wijsheid van den rechtveerdigen uitschijnt. H. Greg.

Eenvoudig en minzaam in zijn handelwijze, standvastig en onwankelbaar in zijn geloof; niets was bekwaam hem van de getrouwe oefening van den godsdienst af te trekken.

In zijne ziekte stelde hij zijn betrouwen op God. Hij aanveerde goedhertig wat hem overkwam, bleef in vrede in zijn langdurig liden en behield de verduidghed tot op den oogenblik zijner dood. H. Hieron.

Vaartwel, mijne Broeders, Bloedverwanten en vrienden. Ik bedank u voor uwe goedhertige zorgen. Ik behoud het geheugen van uwe standvastige verkleefdheid en hoop dat gij mij zult indachtig zijn in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Nederbrakel. - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove