

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Pieter-Francies Van Der Linden

Echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE COSYNS

LID VAN 'T GENOOTSCHAP DER XAVERIANEN EN
VAN DEN LEVENDEN ROZENKRANS.

geboren te Michelbeke, den 27 October 1829 en
aldaar overleden den 25 Juni 1916.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI.

Deze vrome christen heeft vele pijnlijke nachten
en ellendige dagen geteld; maar hij vertroostte zich
bij het woord van den Apostel Paulus: De Heer
kastijdt wien Hij lief heeft.

Heb. XIII. 16.

Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde
maaien..... Om martelaar te zijn is er noch zwaard
noch vuur noodig; het is genoeg verduuldig te
lijden.

Ps. X. H. Greg.

Dierbare Echtgenoot en teergeliefde Kinders,
hebt dank voor uwe onophoudende zorgen binst
mijne langdurige ziekte! Dat de goede God er U
voor beloone. En gij mijn welbeminde Zoon en
Schoonzoon weest overtuigd dat, sedert gij van
hier zijt vertrokken om 't Vaderland met zooveel
heldenmoed te verdedigen, ik U geen oogenblik
uit het geheugen heb verloren. Ik heb voor U vele
gebeden, en nu dat ik in den schoonen hemel
ben, zal ik het nog meer doen opdat Gij welhaast
welvarend zoudet mogen terugkeeren bij al dezen
die U lief hebben.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn
toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.