

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matth. V, 9.



*Ter zaliger gedachtenis*

van Mijnheer

**Pieter-Francies Van der Linden,**

Echtgenoot van Dame

**Philomena Tack,**

geboren te Michelbeke den 15 Augusti 1839  
en godvruchtig overleden te Munckzwalm  
den 11 Januari 1901,  
versterkt door de HH. Sakramenten.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen zijn als eene schaduw op de aarde, en wij verblijven er slechts een oogenblik.

I Par. XXIX, 15.

Vol van geloof zeide hij : O Heer, zwaar en menigvuldig zijn de beproevingen, die Gij mij overgezonden hebt. Maar uwe vertroosting en hebben mijne ziel verblijd, naarmate mij de smartere overvielen ; want ik wist da. Gij kastijdt dengene dien Gij bemindt. en dat de kwellingen die Gij ons overzenden, voordeelen en weldadig voor ons worden, wanneer wij ze met eene volmaakte overgiving ontvangen.

Hebr. XII, C. H. Vinc. a Paulo.

Mijne Kinderen, luistert na de bevelen uws vaders : dient den Heer in waarheid, doet al hetgeen Hem behagelijk is. Nu hebt gij wel verdriet, maar ik zal u wederzien, en uw hert zal zich verheugen en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen.

Joan. XVI, 22.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.  
300 d. afl.

R. I. P.