

Zalig de mensch die de raad der boozen niet volgt
en niet op den weg der zondaren staat. Ps. I. 1.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PIETER-FRANS VAN DER LINDEN

Echtgenoot van Mevrouw

HORTENCIA VAN DER LINDEN

Schepene der gemeente Elst

Lid van de confrerie van het H. Sacrament, van het H. Hart
en wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Elst

den 27 Oct. 1848, en aldaar godvruchtig overleden
den 20 Februari 1921,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was een goed en rechtveerdig man en verwij-
derde zich van het kwaad. Al zijn wegen waren vreed-
zaam; daarom was hij van God en de menschen be-
mind en zijne gedachtenis blijft in zegening bewaard.

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad, daarom
zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijzenis.

De vrees des Heeren verblijdt het hert; zij verschaft
vreugde en een lang leven; alwie den Heer vreest zal
op zijnen sterfdag gezegend worden. Eccl. I. 12.

Het is onmogelijk verloren te gaan, indien men
Maria aanroept en hare liefde wint. H. Ansel.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, en zijn le-
vensloop voleind standvastig in het geloof, nu draagt
hij ten Hemel de kroon der gerechtigheid.

Mijne duurbaren, gij hebt nu wel droefheid, maar
wederom zal ik u zien en uw hart zal zich verblijden
en uwe blijdschap u nooit meer ontnomen worden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7q. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.