

Waakt... Weest altijd bereid, want op het uur dat gij het niet denkt, zal de Zoon des menschen komen.

Math. xxiv 44



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN DER LINDEN

Echtgenoot van Dame

MARIE-CELESTE-AIMÉE MICHIELS

geboren te Ste-Maria-Audenhove

Den 7 Februari 1863 en aldaar overleden den

7 Juni 1909.

Hij verachtte niemand, deed niemand ongelijk, spraak nooit van iemand kwaad, en bewees geerne, ter eere Gods, dienst aan zijnen evenmensch.

H. Bernardus

Wie geeft aan degenen die vragen is weldadig, maar gelukkig mag hij genoemd worden, die de stem en de ellende hoort der ongelukkigen die niet durven vragen (H. Aug.) ten dage des onheils, al de Heer hem redden.

Ps. XL. 1.

Groot zullen voor God zijn de verdiensten van dezen die zorg zullen gedragen hebben voor de opvoeding hunner kinderen; hierom dan, mijne welbemide echtgenoot, zorg toch dat onze kinderen eene kristelijke opvoeding ontvangen.

En nu mijne geliefden, wilt u niet bedroeven gelijk de heidenen die geene hoop hebben maar weest liever, gij allen die dit leest, het liefdegebod indachtig, en zeg met een waar medelijdend hert: Goede Jesus, geef de eeuwige rust aan uwen dienaar **Remigius**, en dat het eeuwig licht hem verschijne. Amen.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt