

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

REMI VANDER LINDEN

echtgenoot van

LEONIE VAN PRAET

geboren te Nederbrakel, den 10 December 1866,
en er godvruchtig overleden, den 9 April 1940,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van den Bond van het H. Hart, en van
het Xaverianengenootschap.

Het is zoet te sterven als men godvreezend geleefd heeft, want de dood van den rechtvaardige is de overgang naar het eeuwig leven.

De Heer had hem begiftigd met een schoone ziel : ongeveinsd, minzaam jegens zijn evenmensch en gedienschtig voor iedereen ; met de grootste stiptheid volbracht hij zijn godsdienstplichten ; hij was een vurig lid van den Bond van het H. Hart en een trouw opassend Xaveriaan. Dank aan dien grooten godsdienstzinnig was hij een minzaam, wijs en gelukkig man ; daarom ook werd hij door iedereen geacht en bemind.

Hij werd ziek en er was niemand die hem helpen kon ; hij riep tot den Heer en Deze heeft hem uit zijn kwellingen verlost.

God zal den mensch loon naar werken geven en iedereen vergelden volgens handel en wandel.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen, God heeft mij geroepen tot een ander leven : zegent met mij den Naam des Heesen. Hij is immers meester over leven en dood : Zijn H. Wil geschiede ! Bij Hem alleen ook is troost en opbeuring in alle lijden. Blijft Hemdaarom getrouw dienen en bidt voor mij ; dan vinden wij weldra elkaar weer in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quad.)

Nederbrakel Druk. We. O, Surdlaacourt