

Wij hadden haar, o Heer, zoo innig lief. Gij vraagt ze ons weder. Wij geven haar U zonder morren maar met 't harte gebroken van droefheid. Want hetgeen gij doet is wel ge daan. Uw Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ROSALIA VAN DER LINDEN

echtgenoot van

ERNESTUS VETS

LID VAN DE VROUWENGILDE

geboren te Nijlen den 2 Februari 1897 en godvruchtig overleden te Kessel den 24 Februari 1946. Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

God heeft de dag van onze dood heilzaam voor ons verborgen opdat iedereen tot op zijnen laatsten dag aan zaligheid zou denken.

De dood is het einde aller kwalen en het begin voor ons toekomstig geluk. H. Aug.

Met kalmte zag zij den dood te gemoet en met christen onderwerping bracht zij God het offer van haar leven.

In schoonen eenvoud, haar jaren vervuld van vroomheid en zorgen, is zij door het leven gegaan.

Zij die nooit rust zocht, heeft nu rust gevonden in het zalig Godsbezit.

Zalig zijn degenen, die in den Heer sterven; van nu af zullen zij rusten van hun arbeid, want hunne werken volgen hen.

Duurbaren Echtgenoot, Kinderen, Broeder en Zusters, ik ga heen, doch mijn hart blijft bij u en zal u altijd liefhebben. Vereenigd met het teeder en liefderijk hart van mijn zaligmaker zal ik met u leven, denken en beminnen: ik zal deelnemen in uwe vreugde en in uw leed, tot dat we daar zullen vereenigd zijn waar niets ons nog zal kunnen scheiden.

HAAR ZIEL RUSTE IN VREDE !

G. Van der Weyden, koster, Kessel.