

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

† BID VOOR DE ZIEL
van Eerwaarde

ZUSTER GERMANA

(JUFFROUW IRMA VAN DER LOOVEN)

geboren te Oudenaarde de 29 januari 1872, gepro-
fest in het Klooster der Zusters Jozefienen van St.-
Kruis-Winkel de 20 september 1894 en godvruchtig
overleden te St.-Maria-Lierde de 12 juni 1957,
versterkt door al de Genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Wij weten niet wat wij bij deze edele ziel het meest moeten bewonderen : haar rijke geestesgaven, haar verheven deugdenleven, haar ijver voor Kerk en Congregatie, haar bijna heldhaftige gelatenheid bij ziekte en smart.

Dat een kloosterlinge een bruid van Christus is, was voor haar niet een dichterlijk woord, maar een levende werkelijkheid : zij had in haar leven slechts de belangen van de Heer voor ogen. Daarvoor alléén leefde zij ; naar Hém heeft zij zóvele zielen gebracht ; voor Hém heeft zij er ontelbare doén leven.

Zij was in die lange en vruchtbare religieuze loopbaan voor velen in hun jonge jaren een licht en een steun, en, ouder geworden, hebben deze bij haar weer troost en levensmoed gevonden in het vaak zo moeilijke leven.

Dierbare Oversten en Medezusters, voor het heil van U allen en van de ganse Congregatie offerde ik mijn leven. Van hierboven waak ik verder over U opdat Gij steeds in dienende liefde en eensgezinde trouw moget werken tot grootheid van Gods Rijk. Dank voor Uw verkleefdheid en Uw zorgen.

Geliefde Familieleden en Kennissen, bidt voor mij ; van mijn kant zal ik voortaan een voorspreekster zijn voor U bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid !