

Waakt, want gij weet noch dag, noch uur.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August Van der Massen

echtgenoot van Mevrouw

Hermina Van den Bossche

geboren te Erwetegem, den 26 Juli 1869 en aldaar
bijna schielijk overleden den 21 April 1933.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Hij was lid van de Gilde van 't H. Sacrament, van
de confrerie van H. Barbara, H. Franciscus en van
de H. Hartebond.

De gezondheid is maar een ijdel woord en het le-
ven een droom. Die goed geleefd heeft kan niet
slecht sterven en goed sterven is met Christus le-
ven.

Hoe gelukkig en wijs is de mensch die tracht in
zijn leven te zijn gelijk hij zou begeeren gevonden
te worden in de uur der dood. De Heer spaarde
hem niet in de beproevingen des lijdens, doch man
van geloof was hij volkomen onderworpen aan den
heiligen Wil des Heeren.

Gelukkig de man die betrouwen stelt in den Naam
des Heeren, en die zijn blik niet wendt naar ijdel-
heden en bedrieglijke dwaasheden.

Duurbare familie die mij bijgestaan hebt, toen de
hand Gods mij zoo plotselings sloeg, ik dank u, als-
ook voor uwe gebeden. Ik zal ook veel de goede
God voor u bidden opdat hij u zou beloonen.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

.....
ottegem, drukkerij Haegeman-Cousy