



TROOSTENDE GEDACHTENIS

aan

Linda VAN DER MASSEN

teerbemind dochtertje van

André en Gilberte SCHEERLIPPENS.

Geboren te Everbeek St. Marie de 16 Mei 1953
en er ten Hemel gevlogen de 6 December 1954.

Lid van de H. Kindsheid.

O Jesus, opgeheven
en hangende aan het kruis,
Ik wil U alles geven,
ook 't schoonste van mijn huis !

Mijn kind, dat ik ontvangen,
gebaard heb en gevoed,
mijn moederlijk verlangen,
mijn eigen vlees en bloed.

Gij schiept ons alle beiden,
Gij sterft voor mij, voor haar ;
't Is 't uwe, en, moet ik scheiden,
hoe noo ik scheid... daar !

'k Verlies, en... ik herwin het
ten tweede male, nu :
herboren, hermin' het
zijn Ouders beide, in U !

(G. Gezelle)

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.