

Heer doe met mij naar uwen wil.

Tob. III



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Benoit = Jan Van der Meeren,

echtgenoot van Dame

Octavie Machtelinckx,

Lid van den Gemeenteraad, Kerk- en Armbestuur.

Voorzitter van het genootschap van den H. Fr.-Xaver.

geboren te Ophasselt den 31 October 1864,

aldaar in den Heer ontslapen den 26 septemb. 1904.

Voorzien van de HH. Sacramenten.



Ik had mij niet verwacht u zoo vroegtijdig te verlaten.

H. Ephrem

Lieve Echtgenoot, bedroef u niet over mijne dood. Ik heb smert en droefheid gevonden want gansch mijn ingewand was ontsteld doch de pijnlijkheden van het tegenwoordig leven hebben geene vergelijking met de glorie welke ons een dag ontdekt zal worden. Stel uwe zorg op den Heer: Hij zal de weduwe onder zijne bescherming nemen.

I Thess. IV Ps. kom VIII ps CVL

Lieve Kinders verlaat nimmer de wet van uwe moeder: dat de broederlijke liefde in u blijve: bemind elkander gelijk ik u bemind heb, bid God voor mij opdat Hij mij verlosse en vertrooste.

Prov. VI Hebr. XII Tob IV.

Zoet Herten van Jesus en Maria wees mijn toe-
vlucht

300 dagen aflaat.

Mijn Jesus bermhertigheid.

300 dagen aflaat.

R. . . I. . . P.

De teraardebestelling den Woensdag 28 september om 3 ure. De plechtige uitvaart den Dinsdag 25 October 1904, om 9 ure voormiddag in de Kerk van Ophasselt.

Geeraardsbergen.— Druk. A & V. Van Nieuwenhove