

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overle-
dene te bidden, MACH. I.

BIDT VOOR † DE ZIELERUST

van Mevrouw

PRUDENCE VANDERMEEREN,

echtgenote van

Louis Joseph Gauquier,

*geborene te Everbeke, den 28 Februari 1854
en aldaar overleden den 10 Juni 1916.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

In vrede zalik slapen en eene volkōmene rust
genieten, want gij o Heer, hebt mij op eene buiten-
gewone wijze in de hoop bevestigd H, ANS.
Teer geliefde echtgenoot, beminde kinderen en
bloedverwanten, gij zucht, gij stort tranen; 't is
hard degeene die ik zoo innig bemind heb. zoo
vroegtijdig te moeten verlaten, maar God heeft
gesproken, onderwerping Ik moet u verlaten, het
bevel is gegeven, ik moet vertrekken naar de wo-
ning mijner eeuwigheid, vaartwel.

Dagen en nachten heb ik achter de terugreis van
mijn zoon gewacht, doch dezen laatsten troost is
mij geweigerd: Ja ROBERT als gij ginder op het
slagveld, de dood uwer moeder zult vernemen, ô
ja, laat dan den moed niet zinken, gelijk deze die
geene hoop hebben; stort een vurig gebed voor uwe
moeder, doch gaat voort met uw werk tot verde-
diging van ons gelief vaderland.

Houdt op van weenen, ik heb deze aarde ver-
laten voor het rijk van vrede en ik kan mijn volk
op aarde niet meer behulpzaam zijn, in den Hemel
zal ik de milde gunsten des Heeren voor u afsme-
ken. Hebt dank voor de genegenheid liefde en
verkleedheid, die gij mij bewezen hebt. Vaartwel,
onze scheiding zal slechts korten tijd duren ver-
geet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne toevlucht.

300 dag. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.