

Er is geen dood voor de rechtvaardigen : zij is een overgang tot een beter leven.



Hij heeft den dood zien naderen zonder vrees, en hij is zacht in den Heer ontslapen;

Ik hoopte nog eenigen tijd te leven, voor U, beminde echtgenoot, omdat ik wist hoe mijn bijzijn U goed en noodig was; maar Gij, o Heer, hebt het anders geschikt : dat Uw heilige wil geschiede.

Gij mengt het geluk dezer aarde met bitterheid, omdat wij een ander geluk zouden zoeken, welks zoetheid niet bedrieglijk is. Daarom alles wat U overkomt neemt het op : weest lijdzaam in uw smart, en oefent geduld in uwe beproevingen : want goud en zilver worden in het vuur gezuiverd; menschen die God welgevallig zijn, in den smeltoven der bitterste beproevingen.

Mijne dierbare echtgenoot, wat waren wij gelukkig ; lief en leed deelden wij, en in alle eenvoudigheid des harten dienden wij den Heer. God roept mij tot Hem... pijnlijk is in de oogen van de wereld, de slag U toegebracht; onderwerp U aan Gods wil : de rechtste en zekerste weg naar den hsmel, is de lijdensweg, na tijdelijk lijden ter eere Gods komt eeuwig verblijden.

Geliefde kinderen en bloedverwanten, tot wederziens, Ik vraag U geen tranen maar gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid ! (300 d. afl.)

R. I. P.