

Degene die de vreugde van ons leven uitmaakte
is ons ontnomen.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van *Mevrouw*

ODA-IRMA VAN DER MENSBRUGGE

echtgenoot van Mijnheer

Hector De Poortere

*geboren te Munckzwalm den 9 December 1870
engodvruchtig overleden te Gent den 8 Mei 1914.
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Als echtgenoot was zij de vreugd van haren man en vervulde zijne levensjaren met vrede. Vol van geloof, godvruchtig, ootmoedig en zedig leidde zij een onberispelijk leven. Hare goedheid en vreedzaamheid maakten haar vele vrienden, en de edele gevoelens van haar hert verwierven haar de algemeene achting. Zij weende om de bedrukten en hare ziel had medelijden met de armen. Niemand sprak van haar eenig kwaad. Bemind van God en de menschen, hare gedachtenis is in zegen.

De Heer, om de verduldigheid zijner diénares te beproeven zond haar eene pijnlijke ziekte over, doch altijd tevreden met Gods heiligen wil, onderwierp zij zich met ootmoedigheid.

O Heer, waarom haar zoo vroegtijdig en in den bloei des levens ontnemen? Zij de teedere en zo goede echtgenoot, de onmisbare moeder, het geluk van ons allen. Geheim uwer Voorzienigheid! met christelijke onderwerping doch, met een vormzeld hert zeggen wij: « Dat uw wil geschiede »

Duurbare echtgenoot, nog lange jaren wenschte ik te mogen arbeiden aan uw geluk en dit mijner moeder, God heeft het anders geschikt, dat zijn naam gebenedijd zij! Wees niet bedroefd gelijk dezen die geene hoop hebben, in den Hemel zullen wij elkander wederzien. Beminde echtgenoot, moeder, broederen zuster, bloedverwanten en vrienden stort geene nuttelooze tranen, maar komt mij ter hulp door uwe vurige gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.