

O groot geheim der dood wat leert gij ons wel wat wij zijn!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Frans VAN DER MEULEN

geboren te Geeraardsbergen den 11 October 1887
en aldaar overleden den 28 April 1911
voorzien van de H. H. Sakramenten der Stervenden.

God heeft mij beproeft gelijk het goud dat door het vuur gaat.

Job XXIII, 10

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen, en tot mijnen God heb ik verzucht; en van uit mijnen heiligen tempel heeft Hij mijne stem verhoord; en mijn geroep is zijne ooren binnen gedrongen,

Ps XXVJJ, 7

O Maria, mijne lieve moeder, naast God waart ge ten allen tijde het eenig voorwerp mijner hoop; en mijner liefde; wees nu ook voor mij de deur des Hemels,

Teergeliefde bloedverwanten, heb dank voor al uwe zorgen; ik sterf maar mijne liefde sterft niet voor u; ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb... het eenigste wat ik van u verzoek is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus maak dat ik U altijd meer en meer beminne!

300 dagen afluat.

R. I. P.

Geeraardsbergen, Drukk. Gebroeders HYLEBOS.