

Heer, uw wil geschiede !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Gustaaf VANDER MEULEN**

Weduwnaar van Mevrouw

**ANGELINA IMBO**

geboren te Geeraardsbergen, den 4 Juli 1864 en  
overleden te Overboelare, den 11 Oktober 1942,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De ouderdom is een kroon voor het leven van hem die zijn kroost deugdelijk en voorbeeldig heeft opgevoed, die zelf hun steun en sterkte was, die getrouw al zijn plichten offervaardig volbracht heeft.

Deze man was bemind door elk : zijn huisgenooten was hij dierbaar om zijn goede inborst en zijn werkzaamheid ; voor allen die hem kenden was hij een vriend en goed mensch. Zalig zijn zij die den Heer vreezen en zijn geboden welwillend onderhouden.

Beminde kinderen, gedenkt uw vader en moeder, die nu in den Heer vereenigd zijn en u zoovele heilzame lessen hebben gegeven : blijft malkander genegen en vergeet onze lessen niet in uw dagelijkse leven. Duurbare bloedverwanten en vrienden, denkt aan mij, terwijl ge voor onze zielerust bidt.

H. Hart van Jezus, barmhartigheid !

Zoet Hart van Maria. wees mijn heil !

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.