

Ik was bereid, ik stierf, en van die stonden
Heb ik het licht des levens weergevonden
En nu dat ik gestorven ben, o Heer!
En U aanschouwe, sterve ik nimmermeer!

†
ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

Jan Baptist Van der Meulen

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

MARIA JOZEFA VANDER STRAETEN

Oud-Voorzitter van het Arburaal van Iddergem,

Lid van verscheidene kerkelijke Genootschappen

geboren te St-Lievens-Essche den 26 December

1850, en godvruchtig overleden te Iddergem

den 13 December 1932,

voorzien van de H.H. Sacramenten.

Rechtzinnig handelen, beminnen hetgeen
waar is, verachten hetgeen valsch is, het goed
doen zonder ijdelheid... ziedaar waarin de Wijs-
heid der rechtvaardigen uitschijnt. H. Greg.

Dit verheven levensprogramma heeft deze
brave ouderling uitgewerkt. Van zijne kinds-
heid af heeft hij God geëerd en Zijne geboden
onderhouden; altijd heeft hij het voorbeeld
gegeven van een levendig geloof; vast stond
zijn vertrouwen op de Alwijze Voorzienigheid;
zijn laatste stonden vooral wist hij met den
lijdenden Zaligmaker te vereenigen en stierf
met de bovennatuurlijke kalmte van iemand
die voor Christus gestreden had en nu geroe-
pen werd om met Christus te zegepralen.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, vaart-
wel in dit leven, hebt dank voor uwe zorgen
en liefde; in den hemel zal ik met moeder
bidden dat God u ruimschoots vergelde wat
gij voor mij gedaan hebt; tot weerziens hier-
boven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.