

Mi- , tigheid! (100 dagen aflat).



BID VOOR DE ZIEL

van den Eerweerden Heer

JOZEF - ALFONS - MARIA - OPTATUS

VAN DER MEULEN

PROFESSOR IN S' HENRICUSGESTICHT TE DEINZE,

*geboren te Doel, den 28 Meert 1875,
en overleden te Gent, den 5 October 1902.*

voorzien van de HH. Sacramenten.



Ik zal mij eenen getrouwen Priester verwekken, die volgens mijn hert en welbehagen zal handelen.

(KONINGEN II, 35).

De beminlijkheid van zijn karakter maakte hem vele vrienden, en de edele gevoelens van zijn hert verwierven hem de algemeene achting.

(ECCL. VI, 45).

Niets is zoo verheven als de vorming van het hert en den geest der jongheid.

(H. CHRYS.)

Wij moeten ons aan de opperste schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ons ook moeten voorkomen, omdat hij ons bemint en zijne wijsheid oneindig is.

Teergeliefde grootvader, vader, zusters, broeder, bloedverwanten en vrienden, de Goddelijke Voorzienigheid roept mij tot den eeuwigen vrede; weent niet om mijn vroegtijdig afsterven, want thans leef ik in Gods tegenwoordigheid, bij wien ik voor u bid. Gij ook, ik twijfel er niet aan, zult voor mij bidden tot dat wij allen vereenigd zijn in den schoonen Hemel! Gij vooral, beminde oom, zult mij indachtig zijn aan den autaar des Heeren.....

Drukkerij Van Os-De Wolf, De Bomstraat, 49

(Antwerpen-Zuid).