

Gelukkig en wijs is de mensch, die in zijn
leven is gelijk hij wilt gevonden worden
in de uur zijner dood. Nav. Chr.

Bid voor de † rust der ziel

van

LÉONIE VAN DER MEULEN,

echtgenootte van

Charles-Louis CLINQUANT.

Geboren te Martens Lierde, den 8 Oktober 1875

en overleden te Everbeke den 15 Augusti 1934

versterkt door de HH. Sacramenten

Zij was een naarstige vrouw, die haar
brood in ledigheid niet geëten heeft; ook
verliest haar man een deugdzaame vrouw in
haar, en haar kinderen een voorzichtige
moeder; te recht beweenen zij haar dood.

H. Bernardus

Zij werd door iedereen zeer geacht, omdat
een groote vreeze Gods haar bezielde en
niemand sprak van haar eenig kwaad.

Judith VIII 8

Vertroost u, duurzame echtgenoot en kin-
deren; ik sterf, maar mijn liefde voor u
sterft niet; ik zal u in den hemel beminnen
gelijk ik u op aarde bemind heb; ik ga er
onze andere kinderen vervoegen we zullen
allen elkander weerzien; ondertusschen
bidt voor mij ik zal voor u bidden.

Zoete Heer Jesus. geef hare ziel de
eeuwige rust.

Everbeek, druk, Depessemier-Vanderdonckt