

Waarom is mijne kwaal zonder hulp en onge-  
neesbaar geweest? Omdat gij O Heer gehandeld  
hebt volgens uwen wil. JEREM. 15.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Maria-Louisa VAN DER MEULEN.**

dochter van

**Pierre-François en Mélanie Watthé,**

*geboren te Martens-Lierde, den 14 Novem-  
ber 1874 en overleden te Everbeke St-Jozef  
den 14 November 1912.*

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hoe kan dit leven bemind worden, hetgeen zoo-  
veel bitterheden in heeft en aan zooveel ellenden  
en droefheden onderworpen is. TH. à K.

Droevige maanden heeft zij gehad, en ellende  
volle nachten geteld, maar zij heeft de pijnlijkheden  
harer langdurige ziekte, met verduuldigheid  
verdregen wetende dat deze die met Jesus lijden  
zich ook eens met Hem zullen verheugen

TOB. XII.

Beminde bloedverwanten en vrienden de He-  
mel is voor mij geopend, ik bid voor U die over  
mijn verlies treurt, al ben ik van u gescheiden, ik  
heb u niet verlaten. . . Wordt het goetdoen nooit  
moede; zoo zullen wij elkander eenmaal weder  
zien. H. AMB.

Bermhertige Jesus, geeft haar de eeuwige rust.  
300 dagen ailaat.

R. I. P.

Everbeke drukkerij Depessemier.