

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# MARIA-LOUISA VAN DER MEULEN

echtgenoot van Mijnheer

## PETRUS SPITAELS

geboren te St-Martens-Lierde, den 23 October 1883

en stichtend overleden te Nederbrakel,

den 19 October 1937, gesterkt en getroost door de

H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde  
en andere godvruchtige genootschappen.

De gedachtenis van deze vrouw zal in zegening blijven bij al degenen die haar gekend hebben. Zij werd door iedereen geacht omdat een groote vreeze Gods haar bezielde, en niemand sprak van haar enig kwaad.

De duurzame overledene was, gedurende gansch haar leven, een voorbeeld in beproeving en ziekte. O, de Meester van het leven weet zoo goed welke menschen Hij beproeven mag... beproeven wil!... Aan wien Hij 't voorrecht schenken wil, aan Hem gelijkvormig te worden door het lijden. — Haar laatste ziekte heeft zij met bewonderenswaardige berusting en onderworpenheid aan Gods H. Wil gedragen tot stichting van allen die haar naderden. Zij achtte zich bevoorrecht iets te kunnen en te mogen lijden voor het heil der zielen. — Haar sterven was dan ook stichtend voor de menschen, haar dood kostbaar in de oogen van God. Afgemat door het lijden verzuchtte zij zoo vurig om uit dit tranendal verlost te worden en naar de hemelsche vreugde te mogen overgaan.

Bedroefde echtgenoot, ons scheiden valt u lastig... maar, tot weerziens in den Hemel! Duurbare Familie, hebt dank voor al die beste zorgen. Dat God U er om beloone! Blijft mij allen verder gedenken in uw gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)