

Gelukkig zij die leven en sterven onder de bescherming van Maria. (H. Alph.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

URSULA VANDER MEULEN

Weduwe van Mijnheer

PETRUS SCHEPENS

Geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 21 Februari 1847, en aldaar godvruchtig in den Heer
ontslapen, den 18 Juli 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. 'SAKRAMENTEN.

Zij was lid der Congregatie van de Christene Vrouwen en
van den wekelijkschen Kruisweg.

De beproeving heeft de Heer haar laten overkomen, opdat hare verduldigheid de menschen tot voorbeeld zou dienen. (Tob. 2)

Zoolang hare krachten het toelieten, zocht de eerbare vrouw haren troost in het gebed, het bijwonen der H. Mis en vooral in de dagelijksche Communie. De ongeneesbare kwaal, die haar lichaam pijnigde, kon hare ziel niet ontmoedigen. Met gelatenheid aan den wil Gods, voelde zij haar einde naderen, stichtte allen die haar naderden, en ontsliep zacht in den Heer. Zalig de dooden die in den Heer sterven.
Off. der overledenen.

Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank voor uwe goede en aanhoudende zorgen, binst mijne lange en pijnlijke ziekte, volherdt in de vreeze des Heeren en tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7q. a,

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Rzdys-Galle, Neerstraat.