

Aanroep dikwijls Maria en gij zult zonder vrees
zijn in de uur der dood. H. Bernardus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Virginie Van Der Meulen

weduwe van Mijnheer

PETRUS MINNAERT

geboren te St. Martens-Lierde,
den 2 April 1845 en aldaar godvruchtig overleden
den 1 October 1926.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Zij was lid van het Broederschap der H. Barbara.

In de vrees des Heeren geleefd hebbende is zij
in vrede gestorven. Tob. IV. 14.

Zij heeft met verduldigheid het einde van haar
lijden afgewacht tot den tijd dien God gesteld had
om haar de eeuwige rust te geven. Eccl. I. 20.

Alwie met Christus lijdt zal met Christus zich
verblijden. Ad. Rom. VIII. 17.

Zij was eene deftige en voorzigtige vrouw, be-
kleed met sterkte en wijsheid, zij is waardig te leven
in de gedacntenis der goeden. Reg. XV. Mach. VI.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van
hen die de opvoeding hunner kinderen zullen verz-
orgd hebben. H. Hieronymus.

Lieve Kinderen, hetgeen ik U beveel is elkander
te beminnen (H. Joh. XV.) Gij zijt nu in droefheid,
maar welnaast zal ik U wederzien en dan zal uw
hert zich verblijden en niemand zal uwe vreugde
ontnemen. H. Joh. 15.

Jezus, zacht en ootmoedig van hert maak mijn
hert gelijk aan net uwe. (300 dag. aflat.)

R I P.