

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft.

Bid God voor † de zielerust

van

Camille Vandermotten,

weduwnaar van

Victorine Deubber.

geboren te Everbeke, den 26 Augusti 1851 en
aldaar overleden den 10 Augusti 1931.

Bediend der H.H. Sakramenten.

Sedert eenigen tijd van hier zagen wij hem kwijnen en versterven; maar hij zeide tot God; Dat uw wil geschiede, en met volle betrouwen heeft hij het oogenblik der dood zien naderen.

Vader van een kroostrijk gezin, heeft hij gezwogd zoolang zijne krachten hem toelieten, zijn kinderen in deugd en eer opgevoed, zelf het voorbeeld gevend van godsdienstigheid, en van trouwe plichtsvervulling.

De bekroning van zulk een geloofsleven is de aanschouwing van God en een eindeloos geluk.

Teergeliefde kinderen, kleinkinderen en familie mijne loopbaan is ten einde. Vergeet de gedachtenis van uw vader niet, blijft elkander beminnen in kristelijke liefde, zooals ik u steeds ben voor-gegaan.

Gij vooral, dierbare dochter CAMILLA, die u in 't klooster aan God hebt toegewijd, gedenk mijne ziel in uwe gebeden en verstervingen, opdat wij later allen weer zouden vereenigd zijn.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt