

Voor uwe geloovigen, o Heer, beteekent de dood
niet het einde, maar den heropbloei van het leven!
(Pref. Mis der overledenen)



Bid voor de ziel

van zaliger

Mevrouw

ROSALIE VANDERMOTTEN

weduwe van Mijnheer

J.-B. VAN MAELDERGEM

Geboren te Everboek, den 18 Juni 1877.
en godvruchtig in den Heer ontslapen den 14 April 1938

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Eenvoudig en rechtschapen bekleed met zedigheid en
verduldigheid beminde zij den Heer, week af van
het kwaad, en bad God gedurig.

Als eene teedere, voorbeeldige en liefderijke moeder
heeft zij voor haar talrijk huisgezin gezorgd en haar
brood in ledigheid niet geëten; hare kinderen zijn
opgestaan en hebben haar voor de allerbeste gepre-
zen.

Prov. XXXI 26-27

Zij was uw kind, o Maria, toon dat Gij hare
moeder zijt.

Lieve kinderen en bloedverwanten, wees gedankt
voor al uwe liefderijke zorgen en vergeet mij niet
in uwe gebeden en H. Communiën; volgt mijne goede
voorbeelden na als ware voorbeeldige christenen blijft
elkander in christelijke liefde beminnen; gij bijzonder-
lijk mijn duurbare zoon, priester Gods, wees mij
dagelijks indachtig aan het altaar des Heeren, omdat
we elkander zouden weervinden in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
(300 dagen afl)