



Er is geene dood voor de rechtvaardigen, zij is enkel een overgang tot een beter leven. H. Alf.

Wij zien hem nog vertrekken, het oog stralend van moed en het hart vol van den geestdrift der dapperen. Onze beste wenschen, onze vurigste gebeden vergezelden hem. Gij edelmoedige ouders, gij liet hem gaan; met uw zegen trok hij ten strijde, waar hij vocht als een leeuw en stierf als een held. Mgr. Pie.

Onze dappere soldaten kunnen hier op aarde voor hunne heldendaden niet allen bekroond worden, maar wij zijn overtuigd dat voor hen te wachten staat de eenwige kroon die het hoofd der gelukzaligen zal omkranzen. Mgr. Mercier.

Bemide ouders, lieve broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, de dood scheidt ons, doch troost u, wij zullen elkander wederzien in den Hemel. U verlatende, vraag ik geene tranen maar gebeden.

Barmhartige Jesus, geef hem de eenwige rust. (7 jaren en 7 quadr. afl.)