

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied, zijn H. Naam zij gebenedijd. Job. II.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

**Karel - Lodewijk Vanderostyne**

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Theresia Vandenberg

**Polltie-Kommissaris der gemeente Nederbrakel**

*Vereerd met de Medalie van moed en zelfopoffering,  
het militaire eere teeken van 1<sup>o</sup> en 2<sup>e</sup> klas.*

*Lid van 't Genootschap van St. Franciscus-Xaverius  
en van alle Katholieke Maatschappijen.*

geboren te Lophem,

den 10 Maart 1869 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, den 11 Januari 1920.

*Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.*

De duurzame overledene was een goede, zacht-aardige, en vreedzame man. Hij was rechtschapen van harte, een liefdevolle echtgenoot, een teedere Vader, een voorbeeldige ambtenaar. Hij was standvastig in het geloof en niets was bekwaam Hem van den dienst des Heeren af te trekken. H. Vinc.

De beminnelijkheid van zijn karakter maakte Hem vele vrienden en de eele gevoelens van zijn hart verwierven hem de algemeene achting. Eccl.

Gelijk de bliksem den boom vernielend treft zoo werd Hij ook plotselings door de dood getroffen, doch ten allen tijde was hij bereid aan den Oppersten Rechter rekenschap te geven over zijnen levenswandel.

Duurbare Echtgenoot, troost U, de dood breekt wel den draad mijns levens, maar niet de zoete banden onzer liefde... En gij, mijne lieve Kinderen die ik met hartzeer verlaat, luistert steeds naar de onderwijzingen uwer brave Moeder en vergeet de lessen van uwen Vader niet. Gij, allen, bloedverwanten en Vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.