

Komt, Heiligen Gods; snelt toe, Engelen des Heeren,
om haar ziel te ontvangen en ze voor het aanschijn des
Allerhoogsten te brengen. (Liturgie der overledenen)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
MARIA-JOSEPHA-LEONTINA-GERARDA-GHISLENA
VANDERPOORTEN,

echtgenoot van Mijnheer René DE GROOTE,
geboren te Delftinge den 25 Mei 1907 en te Gent
godvruchtig overleden den 18 Februari 1935,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De Heer heeft zijne dienstmaagd tot Hem geroepen.
Zij was voor Hem kostelijk. Als kind was zij de vreug-
de harer ouders; als echtgenoot en moeder was zij
een voorbeeld; in waarheid mag van haar worden
gezegd: "Het hart van haren man vertrouwt op haar.
Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd," Spreuk XXXI

Al wie haar kende, loofde, eerde en beminde haar,
want de vruchten haars levens getuigden dat God in
haar hart verbleef. (H. Augustinus)

Het kenmerk van haar leven was de veelvuldige
Communie en de godsvrucht tot de H. Maagd.

God heeft hare ziel verlost, opdat zij niet zou ten
gronde gaan, maar levend, het licht genieten. (Ps. 33)

Beste echtgenoot, mijn onverwacht heengaan slaat
u een diepe wonde! doch, ik vraag U, offer uw smart
aan Christus. Hij zal u sterken en steunen. Dank voor
uwe genegenheid, uwe liefde! Zet die sterke liefde
voort met voor ons lief kindje te zorgen, lijk of ik
er was. Tot weerziens in den Hemel!

Lieve Ouders, God trooste u in uwe smart. Wij zul-
len verenigd blijven door de hoop in 't wederzien in
't zalige hierna. Lieve Zuster, dat christus uwe smart
verlichte, denk dikwijls aan mij. Beste Broeder, beveel
mij dagelijks aan in het heilig Misoffer. Beste bloed-
verwanten, mochten wij elkander terug vinden bij den
oppersten Meester!

Geef haar, o Heer, de eeuwige rust!

Gent, druk, Lippens gebr. Rooigemlaan, 565