

De dood geleidt den mensch van uit deze woeste zee in de heilige have en maakt hem vrij van de ellenden van een vergankelijk leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus VAN DER POORTEN

*geboren te Erwetegem, den 17 Februari 1852
en er godvruchtig overleden, den 8 April 1929,
versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van 'tgenootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en der Confrerie der H. Barbara.



De duurzame afgestorvene was een van die vrome kristenen van den ouden Vlaamschen stam, innig verkleefd aan zijn geloof, God dienende in alle eenvoudigheid en rechtzinnigheid, vreedzaam en minzaam in zijnen omgang met iedereen, telde hij niets dan vrienden.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want de dood der rechtvaardigen is't einde van hunne ellenden, het begin van hunne volmaakte rust, de voltrekking van hun zegepraal; zij opent hun de deur van het eeuwig leven.

H. Aug. H. Bern.

Wij hebben hem bemind tijdens zijn leven, vergeten wij hem niet na zijne dood tot dat wij hem, door onze gebeden gebracht hebben in het Huis des Heeren.

H. Ambros.

Duurbare Broeder en Bloedverwanten, bedroeft U niet, ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk van vrede; onze scheiding zal niet langdurig zijn, wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk! 100 d. a.

Uitg — Florent Rouckhout Erwetegem.