

De ouderdom is eene eerekroon als hij in de wegen der gerechtigheid gevonden wordt.



TER ZALIGE^e GEDACHTENIS

van Mijnheer

PIUS VAN DER POORTEN

geboren te Erwetegem, den 22 December 1848
en aldaar godvruchtig overleden den 21 Februari 1931,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de confrerie van de H. Barbara en
van 't genootschap van den H. Franciscus.

Voor deze die God vreest zal het welzijn in de
laatste stonden in zijne doodsure zal hij gezegend worden,
I Ecles I 12.

Loof den Heer, mijne ziel en dat alles wat in mij is
zijnen heilige naam zegene. Loof den Heer mijne ziel
en vergeet niet een van zijne weldaden.

De overledene was een voorbeeldige kristen vol van
geloof en diepe godsvrucht. In het gebed vond hij zijn
troost en zoo zag hij het einde van zijn leven naderen
met die gerustheid en onderwerping die allerkost-
baarste genaden zijn voor de stervenden.

Zalig zijn zij die onder de bescherming leven van
onze goede Moeder Maria, zij verlaat hare trouwe
dienaren niet in het uur der dood.

Beminde neef, duizendmaal dank voor de genegen-
heid, de liefde waarmede gij mij omringd hebt, ge
waard steeds bekommerd met alles zoowel voor mijn
eeuwig als tijdelijk geluk.

Gij ook allen mijne bloedverwanten en kennissen
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid

300 d, afl.

R. I. P.

Uitgever Florent Rouckhout, Erwetegem