

geboren te Beveren den 6 Augustus 1834
en zeer godvruchtig aldaar overleden den 12 Jan. 1922
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wie den Heer vreest, zal welvaren in het
uiterste : in zijne doodsuur zal hij gezegend
worden.
Eccl. I. 13,



Van krachten uitgeput is hij gestorven in
eenen hoogen en gezegenden ouderdom.

Gen. 35.

Ik heb mij over den Heeren zijne woorden
niet geschaamd ; ik heb Hem beleden
voor de menschen ; Hij zal mij ook belijden
voor zijnen Vader, die in de hemelen is. Ik
heb den goeden strijd gestreden, mijne
plichten zoowel mogelijk en met stiptheid
gekwteten, den loop voleindigd, het geloof
bewaard,

2 Tim. 4.

De waarheid lag in zijnen mond, en geen
onrecht werd op zijne lippen gevonden ; in
vrede en gerechtigheid wandelde hij voor
God.

Malach. II. 6

Gedenk, o Heilige Moeder Gods, hoe
dikwijls, toen ik dagelijks uwen Rozenkrans
bad, ik uwen bijstand heb afgesmeekt voor
de ure mijner dood.

De ware dienaar van Maria zal nooit
verloren gaan.

H. Bern.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige
rust.

300 dag. afl.