

Te jong hélaas ! in 't begin mijner dagen  
Rukt mij de dood van deze wereld af,  
Een bloem gelijk door stormwind neergeslagen,  
In vollen bloei, daal ik in 't stille graf.

Bid voor † de zielerust  
van

**ALIDA VANDERSCHUEREN,**

echtgenoot van

**Achille Vandeparre,**

geboren te Everbeke, den 2 September 1902 en

aldaar overleden den 30 September 1927

Versterkt door de HH. Sakramenten

Hoe kan dit leven bemind worden, hetgeen zoo-  
veel bitterheden bijbrengt en aan zoovele ellenden  
en droefheden onderworpen is. Th. a K.

Droevige maanden heeft zij gehad en ellendige  
nachten geteld, maar zij verdroeg de pijnlijkheden  
harer langdurige ziekte met verdueligheid weten-  
de dat deze die met Jésus lijden zich ook eens met  
hem zullen verheugen. Tob. XII

Man lief ! ach uw tranen vloeien,  
En uw minnend vaderhart ;  
Wordt door naamloos wéé gefolterd,  
Maar verdrijf uw bange smart !

Richt uw treurigen blik naar boven,  
Want, vandaar komt hulp en troost.  
Echtgenoot en kindje van uit den hemel  
Waak ik op ons dierbaar kroost.

Moeder lief, beminde broeders en zusters, de  
scheiding valt u pijnlijk. Ik ben uit het lijden,  
doch mijn overlijden stort u in droefheid en wel-  
gepast is uw verdriet, doch wat helpen al die  
tranen, het gebed alleen kan mij gunstig zijn.

Draagt zorg van ons kind en spreekt haar dik-  
wijls van hare moeder.

Vaartwel tot in der eeuwigheid.

Dat zij ruste in vrede en dat het eeuwig licht  
haar verschijne.

---

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonck