

*Die er velen zullen onderwezen hebben in de
wegen der gerechtigheid zullen blinken als ster-
ren in alle eeuwigheid.*

Dam. 12, 13.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Eerwaarde Zuster Cyrilla

in de wereld

Celestine Van der Schueren,

*geboren te Erpe den 18 April 1865. In 't klooster
getreden te Wijnkel St-Kruis den 16 April
1883, gekleed 3 Juli 1883, geprofest 31 Juli
1885, overleden te Maria-Lierde den 29 Decem-
ber 1917.*

*In hare jeugd was zij op hare hoede voor de
strikken der wereld, zij zegde kloekmoedig vaar-
wel aan de vermaken. Door de onschuld haars
levens, de eenvoudigheid haars gedrags en de
zuiverheid haars herten verdiende zij eene der
geliefkoosde bruiden van Jezus Christus te wor-
den, zij volhardde tot op het einde haars levens, in
het vervullen der plichten van haren staat.*

H. Anna van Jezus.

*Zij heeft allendige dagen en droevige nachten
doorgebracht. (Job.) Toch bleef zij vervuldig
over 'nig van deze waarheid, dat indien wij met
Christus lijden wij ook met hem zullen verheer-
lijkt worden.*

R. VIII.

*Vaartwel beminde broeders, zusters, duurzame
medezusters en vrienden, ik verlaat eene aarde
van ellende voor een rijk van vreugde waar wij
elkander hoop ik zullen wederzien.*

*Weest mij indachtig in uw gebeden, en gij,
mijn broeder priester gedenk mij aan het allaar
des Heeren.*

*Zoete Herten van Jezus en Maria wees mijnen
toevlucht.*

300 dagen afluat

Druk. — Fritz Van Damme, Ma.