

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

CHARLES VAN DER SCHUEREN

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE D'HAEYER

geboren te Michelbeke den 5 December 1856.
en aldaar godvruchtig overleden den 8 Juli 1938.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den bond van het H. Hart. van
den H. Franciscus-Xaverius en den Zoeten Naam.

Hij was een kristene en vrome vader, steeds wakend op al de omgangen van zijn huis, van jongs af met den geest van werkzaamheid bezield en teerdelijk bezorgd om zijn kinderen in de vrees des Heeren op te voeden.

Prov. XXII

Zonder schrik zag hij den dood naderen, en in 's Heeren vrede sliep hij zachtjes in, Even als het schuitje dat den reiziger tot den overboord geleidt; zoo heeft de dood hem verre van de ellenden des levens gebracht; zij heeft niets betreurenswaardig dan voor ons, wie zij door zijn afscheiden pijnlijk tijden doet.

H. Alf. H. Ephrem.

De mensch die in lijden en sterven zich teenemaal overgeeft aan den wil des Heeren, ontslaapt in vrede.

H. Alfonsus.

Beminde echtgenoot, vaarwel; en gij mijn duurzame kinderen en kleinkinderen gij zijt mijn vreugde en mijn troost geweest binst mijn leven; gij hebt mijn laatste dagen verzacht met een wonderbare liefde en zelfop-offering. Ik dank er U over, vaartwel tot in den Hemel. Weest mij in uw gebeden indachtig.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt