

Gelukkig zij die een vlekkeloos leven leiden,
die den weg volgen door de Wet des Heeren
aangewezen. Ps. 118 I.

Bid voor † de ziel van

HONORINE VAN DER SCHUEREN.

weduwe van

August Van Nieuwenhove,

Geboren te Zarlardinghe. den 6 December 1871

en er overleden den 27 Januari 1941

Voorzien van de HH, Sacramenten der stervenden

Lid der Congregatie van O. L. V. van Altijdd. Bijst.

Heer, gij weet dat wij met reden diep bedroefd zijn. Gij weet wat wij verliezen in eene zóó goede moeder die wij zóó teeder beminden. Indien wij zoo troosteloos zijn bij haar afsterven, dan is het niet omdat wij eenigzins twifelen aan hare eeuwige gelukkige bestemming, maar omdat zij ons hier ontnomen is. H. Bern.

Zij was goed en zachtmoedig, godvruchtig, vol toewijding voor haar huisgezin, oprecht van harte, geregeld in haar gedrag en voorzichtig in hare gesprekken; nooit heeft zij hulp geweigerd aan de noodlijdenden, want medelijden was met haar, van hare kindsheid opgegroeid.

Teergeliefde kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid en aanhoudende zorgen, waarmede gij mij hebt omringd. Het uur van scheiden is geslagen; weest niet ontroostbaar gelijk dezen die geene hoop hebben. Ik verwacht u allen in den schoonen Hemel. Blijft mij steeds in-dachtig in uwe gebeden.

*H Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. 300 d. afl.*

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt