

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.

Gelijk het den Heer liefde is het geschied; dat
zijn heiligen naam gebenedijd zij. Job.



Ter Zaliger Gedachtenis

van

IRMA VAN DER SCHUEREN

dochter van

Jozef en Paulina De Ridder

geboren te Nederbrakel den

15 April 1887 en

aldaar overleden den 31 Mei 1905

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hoe vroegtijdig, o Heer, is zij uit de wereld gescheiden. In het bloeien harer jonge jaren heeft de dood haar weggerukt. Ja, Goede God, ik heb vele dagen en nachten doorgebracht in pijnen en ellenden maar ik heb het al met verdueligheid verdragen.

Eilaas! ik had mij niet verwacht u zoo vroegtijdig te verlaten. H. Ephrem.

Vaartwel, duurzame Ouders en Zusters, en gij allen die mij lief hebt bidt voor mij.

Wees getroost, onze scheiding zal niet eeuwig zijn, wij zullen elkander wederzien in den hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 dag. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.