

De dood der rechtvaardigen, is kostelijk in de oogen van God. Ps 115.



TER GEDACHTENIS VAN

Jan-Baptist Vanderschueren

zoon van wijlen

Carolus en Francisca Larno

geboren te Volkeghem, den 9 Januari 1845,
en overleden te Audenaarde, den 3 April 1908,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.



Hij was eenvoudig; vreesde God en verwijderde zich van het kwaad. Job 1.

Zalig is degene, die de kwellingen met verduldigheid verdraagt; want na dat hij zal beproefd geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God belooft aan degene die Hem beminnen. Jac. 1.

Laat ons in zijne dood de schikkingen van God aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en met betrouwen het eeuwig loon afwachten.

Gelukkig is de mensch, die de uur der dood gestadig voor oogen heeft, en zich dagelijks bereidt om te sterven.

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwige licht hem verschijne.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

R I P

.....
Drukk. Hoffmann Nukerke.