

J. M. J. F.



Geboren te Erpe, den 4 April 1877
Te Oubraker in 't klooster getreden den 4 September 1894
Werd gekleed den 24 April 1895
Werd geprofest den 22 Sept. 1896
zeer godvruchtig overleden te Oubraker den 14 Mei 1928

VERSTERKT DOOR DE H.H. SACRAMENTEN.

God heeft haar door langdurige ziekelijkheid beproefd : doch ziekte en lijden zijn een kruis en het kruis is de deur des Hemels. H. Pastoor van Ars.

De dierbare overledene was een voorbeeldige kloosterlinge, alleen bedacht om altijd, overal en in alles stipt de verplichtingen van haar H. Regel na te komen. Haar stille diep-ingetogen godsvrucht, hare rijke gaven van hart en geest, haar beminnelijk en toegankelijk gemoed, haar bezielende en ondernemende werkgeest, verwierp haar het vertrouwen van oversten en zusters. Hoog was haar gezag en aanzien om de kalme vastberadenheid bij het nemen van haar besluiten, omde voorzichtigheid van haar beleid, om de wijsheid van haar woord, om de heiligheid van haar levenswandel. Als eene goede Moeder, door allen teer bemind, was zij steeds bezorgd om het welzijn van allen in verheven vergeten van zich zelf. Nog om het minste gebeuren in de Congregatie bekommerd dan zelfs als een pijnlijke en niets-ontziende ziekte haar lichaamskrachten ondermijnde, heeft ze tot het einde toe naar plicht gedaan.

Beminde Zusters, dank om de genegenheid die gij mij toedroegt, om de liefderijke zorgen waarmede gij mij omringdet in mijne ziekte. Van uit den Hemel blijf ik voort over U waken en bid ik God dat Hij u en uwe ondernemingen mild zegene, vooral de laatste, droom van mijn hart, zoo geestdriftig besloten en aanvaard, naar het verre, rijke arbeidsveld in de missiën.

En gij mijn Broeders, Zusters, Familieleden en Vrienden weent niet over mijn afsterven, reeds bezit ik de belooning van mijn leven in dienst des Heeren. Onthoudt de wijze lessen die ik u zoo menigwerf gaf: alléén te leven voor God en voor den Hemel.

En gij mijn broeder, priester des Heeren, gedenk mijner aan het altaar des Heeren.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.