

Wij moeten door veel kwellingen intreden in
het rijk Gods. Act. XVI 21



Bid voor de Ziel

VAN

JOSEPH VAN DER SCHUEREN

Echtgenoot van

PAULINA DE RIDDER

geboren te Nederbrakel den
13 Juni 1846 en aldaar overleden den
19 September 1907

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.

De dood is voor den rechtvaardige het einde
van alle lijden en het begin van een eeuwigdu-
rend geluk. St. Ant. P.

Hij was ongeveinsd en recht van hart, vreesde
God en week van het kwade. Job. I. I.

Dank aan U mijne beminde Echtgenote, van de
gestadige zorgen en teedere liefde met dewelke
gij mij dag en nacht omringd hebt. En gij mijne
Kinderen, bemind uwe Moeder, weest haar troost
en vreugde ten alle dage van uw leven, wandeldt
op den weg der deugd, opdat de Heer U zegene,
hebt elkanderen lief, weest elkanderen behulp-
zaam; vergeet uw Vader niet in uwe gebeden tot
dat wij eens elkanderen in den Hemel wederzien

Mijn Jesus barmhartigheid (100 dag. afl)

Zoet Hert van Jesus maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. 300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Impr. Jos. Radys-Galle.