



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

## Maria Van der Schueren

weduwe van Mijnheer

**Pieter Mariën**

**Lid van de Derde Orde**

*geboren te Melsen den 10 December 1847 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent den 30 Augustus 1925, voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.*

De moeder die gij beweent laat u het voorbeeld na van een waar christelijk leven. Zij was het evenbeeld van de kloeke vrouw uit het H. Schrift: groot van geloof, sterk in de hoop, vurig in de liefde en in alles verduelig en overgelaten aan de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid.

Zij had eene groote godsvrucht tot het H. Hart van Jezus. En hoe zoet is het te sterven wanneer men eene standvastige godsvrucht heeft gehad tot het hart van Dezen die ons allen moet oordeelen.

Duurhare kinderen, ik bedank u voor al de bliken van genegenheid en voor de teedere zorgen die gij mij gegeven hebt bijzonderlijk tijdens mijne ziekte. Troost u. In verwisseling van dit krank en ellendig leven heb ik een ander leven verworven dat eeuwig en onuitsprekelijk gelukkig is.

Vaartwel! Bemint elkander en vergeet nooit de lessen en voorbeelden uwer moeder.

O gij allen die mij bemint, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d.