

Wat is het leven van den mensch ? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt, en weer verdwijnt.
H. Iac. IV, 15.

NAGEDACHTENIS

VAN DAME

Marie-Esther Vanderschueren

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

FRANS MISPREUVE

geboren te Melsen den 28Maart 1857en godvruchtig
overleden te Nederswalm den 11November 1904.

Zij heeft den rechten weg bewandeld,
Den weg van Christelijkheid en Eer,
En volgens deugd en plicht gehandeld.
In 't heilig aanschijn van den Heer.

Daarbij den evenmensch genegen
En braaf en mild en goed van aard,
Was zij verheugd in 's anders zegen,
Bedroefd in 's ander kwalijkvaart

Geen twijfel dat, om zulk een leven
In louter weldoen doorgebracht,
De Heer haar zal den Hemel geven
Waar d'afgestorvene ons verwacht.

Echtgenoot en lieve kinderen,
Staakt, o staakt uw droefgetraan :
Al mijn smarten zijn genezen,
Al mijn lijden is gedaan.
'k Ben in vrede, 'k ben in vreugde,
'k Rust in d'armen van den Heer !
Staakt dus uw bittere klachten,
Lieven, Lieven, weent niet meer.

Minnelijke harten van Jezus en Maria wees mijnen
toevlucht, (300 dagen aflat).

Gent, drukk. P. VLAEMINCK, Drapstraat, 8.