

De dood is 't einde van den arbeid, de belooning
onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

RENILDE VAN DER SCHUEREN

echtgenoot van Mijnheer

PETRUS FOSTIER

Geboren te Nederbrakel, den 11 Oogst 1861.
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 23 Mei 1938.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde
en de Broederschap van de H. Barbara.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitter-
heid en de eeuwige rust boven een aanhoudende
kwijning. Eccl. XXX. 17.

Heer, alwie U dient is zeker, dat indien hij be-
proefd is geworden, in zijn leven, hij zal gekroond
worden; indien hij in verdrukking geweest is, zal hij
verlost worden; is hij gestraft geworden, hij zal
barmhartigheid verwerven, want Gij verheugt U
niet in onze verdrukkingen; maar na het onweder
geeft Gij stilte, na tranen en zuchten, overlaadt Gij
ons met vreugde. Tob. III 21 22.

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het
noodig dat gij beproefd wierdet. Tob. X II 12

Bemide echtgenoot die mij zoo trouw aan de
zijde stond om liefde en leed te deelen, heb dank voor
uw toegenegenheid. — Duurbare kinderen en familie
hebt dank om uw liefdevolle zorgen; ik verlaat dit
tranendal waar enkel lijden en strijden een dagelijk-
sche afwisseling is om 't beloofde Rijk Gods te erven.

Weest mij indachtig in uwe gebeden, opdat de
Heer mijn ziel in barmhartigheid ontvange.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Drukkerij De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel 5-38