

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

ROSALIE VAN DER SCHUEREN

weduwe van

FRANÇOIS BAUWENS

geboren te Nederbrakel, den 4 Maart 1857,
en er godvruchtig overleden, den 2 Mei 1943,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een achtbare vrouw, een goede en liefdevolle moeder. Haar leven lang was zij werkzaam en vlijtig, vol zorg en kommer voor 't welzijn harer kinderen, goed en gedienschtig voor de menschen, moedig en betrouwvol in de beproevingen vnn het leven.

Rustig en tevreden bracht zij nu, na een werkzaam leven, haar dagen door te midden van haar kinderen die haar alle evenzeer beminden. Zij hoopte nog wel enkele jaren samen met hen te mogen leven. Helaas, onverwacht kwam de ziekte die haar na enkele dagen meesleepte naar het graf. Stil en rustig is zij dan heengegaan en heeft haar ziel terug aan God geschonken. Als belooning voor haar kristelijk leven zal zij nu voor immer in de vreugde van den Hemel binnentreden.

Duurbare kinderen, ik dank U uit ganscher harte voor de goede zorgen waarmede gij mij in ouderdom en ziekte hebt omringd. Moge O. H. Heer het U vergelden. Laat mij u nog met aandrang vragen dikwijls voor mij te bidden; oock gij mijn duurzame kleinkinderen, familie en vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden.

De vier akten,

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk Wwe. O. Surdiacourt