

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS



Bid voor de ziel

van

Theophiel Van Der Schueren

weduwnaar van

ELODIE LAUWERS

geboren te Nederbrakel den 9 Juni 1863, en
er godvruchtig overleden den 3 Juli 1941.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van de Confrerie der H. Barbara.

Gelukkig en wijs is de mensch die altijd zóó leeft
gelijk hij wenscht dat de Heer hem in zijn uiterste
vinde.

De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood is het
einde van het tegenwoordige en het begin van een
beter leven. (H. Bernardus.)

Ik heb den Heer met groot verlangen verwacht en
Hij heeft op mij acht genomen; Hij heeft mijne ge-
beden verhoord en mij uit dit tranendal getrokken.
(Prov I, 7)

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen
Naam beminnen, zij schrikken niet in de uur van
hunnen dood. (H. Bonaventura)

Mijn lieve kinderen, uw vader verlaat u. Hij ver-
trekt uit deze wereld waar hij veel heeft geleden! ..
Gij hebt het lijden van zijn lichaam verzacht, vergeet
nu ook zijn ziel niet.. Ik heb u allen zoo teederlijk
bemind! Blijft onder elkander vereenigd, dient God
getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit den dood hoeft
te vreezen wanneer hij u ook overkome.

Vaartwel mijne lieve kinderen, tot weerziens in
den hemel.

Bid de vier akten.

(12 j. afl)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt