

Heden nog zult gij met mij zijn in het Paradijs.  
(J. Chr.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN MEJUFFER  
Therese VAN DER SCHUEREN**

geboren te Michelbeke, de 10 Sept. 1858 en aldaar  
godvruchtig overleden, de 18 Augustus 1950.  
versterkt door de H. Sacramenten.

Zij was lid van al de godvruchtige  
genootschappen.

De hoge jaren zijn een erekroon, wanneer zij  
bevonden worden op de wegen der gerechtig-  
heid. (Gen. 25)

Schoon en voorbeeldig was haar leven, waar-  
over de vrede lag van de ware kinderen Gods.  
Gesproten uit een christelijke familie, had zij  
een diep en levend geloof, volgens hetwelk zij  
steeds geleefd en gehandeld heeft. Wie haar  
kende, hield van haar om haar rechtschappen en  
minnelijke omgang — in haar geloof en gebed  
vond zij de kracht om zich zelf te vergeten en  
aan anderen te denken — zoals haar leven was,  
ook haar dood : zacht en rustig is zij ontslapen  
in de Heer.

Goede en getrouwe dienaar : over kleine din-  
gen waart gij getrouw. Kom binnen in de vreug-  
de van de Heer. (Ht. 25.)

Zij was uw kind, Maria, toon dat Gij hare  
Moeder zijt.

Vaartwel, beminde zusters en familie : hebt  
dank voor uwe genegenheid, gij vooral, mijn  
geliefde nicht Adeline, wij waren met elkaar  
vergroeid en mijn heengaan brengt een grote  
leemte in uw leven : God lone U voor alles wat  
gij met zoveel bezorgde liefde voor mij hebt  
gedaan. Betrouw op Hem. In de hemel blijf ik  
voor U allen bidden. Gedenkt mij in uw H. Mis  
en gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d.)

Uitg. Van Cauwenberge-Van der Bracht.