

Men sterft den dood der Heiligen, wanneer men sterft teenemaal overgegeven aan den wil van God. H. Alph.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emilie-Marie Vander Snickt,

echtgenoot van Mijnheer

JEAN VANDER SNICKT.

geboren te Geeraardsbergen den 30 Augusti 1848,
en aldaar overleden den 10 Juli 1923, voorzien
van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Droevige dagen en pijnlijke nachten heb ik overgebracht. — Hetgeen ik geleden heb is voorbij : maar hetgeen ik er van den Heer zal voor ontvangen zal eeuwig duren. Job. VII 11. H. Aug.

Deze deugdzame vrouw was vol van geloof ; zij beminde teederlijk God en zijne Kerk. Deze liefde was het erfdeel van hare doorchristelijke familie. Met ongemeene zorg waakte zij over hare kinderen en spaarde geene moeite om ze tot Gods glorie op te brengen. Gedurende 53 jaren was zij de steun en troost van haren echtgenoot. Zij was bemind door God en de menschen om hare trouwe en weldoende liefde. Hare gedachtenis zal bij velen in eere voortleven.

Zalig zijn zij, die onder de bescherming van Maria leven, zij hebben in de uur van de dood niets te vreezen. Troost u dan, beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, ik verlaat eene aarde van ellenden voor het Rijk van vrede. Onze scheiding zal niet langdurig zijn. Dank voor uwe liefde en zorgen, duurzame familieleden, dat God U loone en bidt voor mij. Tot wederziens in den Hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad, a.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dag. afl.

R.

I.

P.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. B. 5526