

God is mij getuige, hoe hartelijk ik U allen lief
had in Jezus-Christus.

H. Paul.

TER ZALIGER + GEDACHTENIS

VAN DEN EERWEERDEN HEER

Firmin-Adriaan VAN DER SNICKT

Algemeen Bestuurder der Zusters van het H. Hart van Maria
Ridder van de Leopoldsorde

Vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1 Klas.

Geboren te Geeraerdsbergen den 29 Mei 1850, Priester gewijd
den 23 December 1873, gedurende 18 jaar professor aan
Sint-Jozefs gesticht te Sint-Niklaas, gedurende 32 jaar
algemeene Bestuurder der Zusters van het H. Hart van
Maria te Nederbrakel, Aldaar godvruchtig overleden, den
7 Februari 1923; Voorzien van de H.H. Sakramenten.

De achtbare overledene dien wij beweenen was een
priester volgens Gods hart.

Stichtende godsvrucht, zachtmoedig en vreedzame
omgang, vol iever en bezorgdheid voor allen die
hem waren toevertrouwd, dit alles had Hem de lief-
de en achting gewonnen van allen die Hem kenden.

Als algemeen Bestuurder der Zusters van het H.
Hart van Maria gedurende 32 jaren heeft Hij al de
schatten van hart en ziel besteed om de Klooster-
zusters door woord en voorbeeld tot volmaaktheid
te leiden. Binst zijn wijs en vaderlijk bestuur nam
de Congregatie een groote uitbreiding.

Gansch zijn 50 jarig priesterleven heeft Hij door-
gebracht in het onderwijs en de opvoeding der kin-
deren en der jeugd. Velen heeft Hij tot het goede
gebracht en van het kwade afgekeerd.

Zij die er velen tot gerechtigheid opleiden, zullen
blinken als de sterren, altoos en eeuwiglijk. Dan. 3

Duurbare Broeders, Zusters & bloedverwanten, gij
weet hoe lief ik U had, hoezeer ik bekommerd was
met uw aller geluk, weldra zien wij elkander weder
om nooit meer te scheiden. — En Gij mijne duurbare
kinderen in J.-C. Zusters der Congregatie van O.L.V.
van 't H. Hart, onthoudt steeds de lessen die ik U heb
gegeven, weest mij indachtig in uwe gebeden en
communien.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.