

De dood der rechtvaardigen is geene dood, zij ontslapen zachtjes op de aarde om in den Hemel te ontwaken.

H. Alphonsus.



**Ter zalige gedachtenis**

van

**Mevrouw Marie VAN DER SNICKT,**

weduwe van

**Mijnheer JOSEPH BRECX,**

geboren te Geeraardsbergen den 3 April 1843 en  
godvruchtig in den Heer ontslapen  
te Doornijk den 14 Juli 1913.

VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.

Zij was eene voorbeeldige moeder. Hare kinderen waren het voorwerp van hare gedurige zorgen; ze opvoeden in de deugd was haar eenig doelwit en verlangen.

Door hare dagelijksche voorbeelden en lessen leerde zij hun den Heer vreezen. Op haar sterfbed mocht zij zich deze getuigenis geven: Heer, die Gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Eccl.-H. Joan.

Wij danken U, o Heer, die ons zulke moeder gegeven hadt; zij was onze kroon en onze troost, zij was een geschenk van uwe goedheid. Gij hebt ze nu tot U geroepen, wij buigen eerbiedig het hoofd en zeggen met onderwerping: Heer dat uw wil geschiede!

Mijne lieve kinderen, mijne beminde bloedverwanten, weest niet bedroefd door mijn afsterven; troost u liever en dankt God dien ik 's morgens nog met vurigheid ontyangen had. Bemint elkander, blijft met hert en ziel vereenigd en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

300 dagen afl.

-----  
Druk. Vande Maele-Schollaert. Geeraardsbergen