

De hooge ouderdom is eene kroon van waardigheid,
indien hij gevonden wordt op den weg der rechtvaardigheid.

Prov. xii, 30.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria-Catharina VAN DER STEEN

weduwe van

Cornelis De Smet

*geboren te Ternath den 29 September 1831 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 2 Januari
1918, voorzien van de HH. Sacramenten.*

Zonder vrees zag zij haar einde naderen; met langmoedigheid verlangende naar hare hemelsche rustplaats, stierf zij in vrede.

Eccl. 45, 1.

Zalig is de mensch die de beproeving verduuldig verdraagt, want na beproefd te zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan degenen die hem beminnen.

Jac. 1—12

Die den Heer vreest, zal zich gelukkig vinden op het einde van zijn leven en hij zal gezegend worden op den dag zijner dood.

Vertrouwt u dan met mij, gij allen die mij bemint, ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk van vrede.

H. Cath.

Vaartwel, lieve zuster, bloedverwanten en vrienden, de dood scheidt ons zoo bitter; weent daarover niet, maar vertroost en bemint elkander, dient God getrouw al de dagen uws levens en welhaast zien wij in den Hemel elkander weder.

O Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons die onzen toevlucht tot u nemen. 100 d. afl.
Zoet Hert van Jesus, wees mijne toevlucht. 300 d. afl.

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal
plaats hebben in de parochiale kerk van Ternath, op
Zaterdag 5 Januari 1918, om 9 ure.*

Ternath, J. Harte-Chavée.