

Komt allen tot mij, Gij die belast en beladen zijt,  
en Ik zal U verkwikken.

## ZALIGE † GEDACHTENIS

aan

**Gentil-Eugeen-Richard Vander Stichelen**

**zoon van Oscar**

**en van wijlen Rachel De Sutter**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 1 September 1928 en overleden te Aalst, den 13 December 1942  
*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Hoe is ons hart vervuld van wee bij dit ontijdig en onverwacht heengaan. De wonde, door moeders dood geslagen was nog niet geheeld, en daar wordt ons ontnomen onze lieveling, die goede stille jongen, die was als een zonnestraal in ons huis, als de balsem voor ons gewond gemoed.

Onze Vader die in de hemelen zijt, hadt Gij hem dan zoo lief dat Gij hem hebt willen behoeden voor der wereld kwade begeerten, dat Gij hem tot U riept, opdat hij bloeie als een frissche ongerepte bloem in uw hemelsch paradijs ?

Uwe wil geschiedde : geef ons de genade om het te dragen als deelname aan Uw kruis.

« Verheugt U », maande ons de Kerk aan op zijn sterfdag, « want de Heer is nabij » : Blijf dan bij ons, o Heiland, want het wordt avond en koel.

Over de grenzen van dood en graf blijve mijn glimlach u tegenstralen, mijn goede lieve vader, mijn beste broeder en zuster ; nu ben ik bij moeder en geniet van de onuitsprekelijke zoetheid Gods, daar bid ik met haar om troost voor U in dit vreese-lijk leed. Mijne bloedverwanten, vrienden en klasgenooten, verheft het hoofd uit uw smart, God brengt alles ten goede voor diegenen die Hem beminnen.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil ! (300 d. afl.)

H. Joannes Berchmans, bid voor ons !

Druk Hyp. De Croo, t. v. d. missie, Steenhuize